

Hoe reinig je, je geestelijke voeten

Gal.5: 19- 21 Je voeten brengen je daar en je handen voeren uit.

De voeten zijn zeer belangrijk

Er kan zich van alles in de voeten bevinden (ook in handen)

We gaan naar het gebied van het reinigen van de voeten.

Spreuken 4:20-22

In Gods Woord stappen/ zijn : brengt leven.

Uit Gods Woord stappen/ zijn : brengt ziekte/ dood

Breng het Woord van God aan zieken

Gevolg: door het Woord te brengen breng je genezing

:23 Jezus zei een slecht hart --> brengt slechte zaken voort
 uit een goed hart --> komen goede dingen

:24

:25 Kijk niet links / rechts blijf op de rechte weg

:26 Denk na voordat je , je voeten in beweging zet Waar willen ze je heen
 brengen? Wijsheid = je hoofd gebruiken voor je voeten of handen

:27

Aan de ene kant kunnen je voeten je weghouden bij problemen

Aan de andere kant kunnen je voeten je problemen brengen

Wijsheid is: je hoofd eerst gebruiken voor je voeten in beweging worden gezet.

Ezech.2:2

Ezech.3:24 is hetzelfde is in Ez.2:2

Ef. 6:15

Voeten zijn beschermd via Gods wapenuitrusting.

Voeten zijn een aanvalspunt voor de vijand. Daarom beschermen.

Gods Woord beveelt ons om bereid te zijn voor oorlog.

Hebr.2:8,9 alles onderworpen aanHem

1Cor.15: 24b Wanneer Hij Overdraagt

:25,26

:27 Geest van dood is nog steeds actief.

:28 Wanneer alles aan Jezus onderworpen is, } Moet nog gebeuren
 dus niet alles is al aan Hem onderworpen

In Openb. Staat zijn naam is dood en hij rijdt nu nog op een paard. Dood is dus nog onderweg. Dit terwijl Jezus Hem in de hel al heeft overwonnen. Maar nog niet onderworpen. Gaat nog gebeuren.

Vraag: Is alles in mijn leven al onderworpen? (boosheid, bitterheid, etc.)

Reken ermee af door bevrijding en laat de Heilige Geest de ruimten invullen.

(Bijv. bitterheid, boosheid, etc.)

Matt.15:30,31

Velen kwamen bij Jezus Legden hen aan Zijn voeten

Voorbereide/ gezalfde voeten, zijn bereid voor bediening, geestelijke oorlog, etc.

- Bereid je voeten voor en je kunt anderen gaan helpen.
- Besef dat je geestelijk en/of lichamelijk verlamd kunt zijn.

Rom.16:20

Je voeten kunnen demonen overwinnen, de vijand vertreden.

1Cor.12:21

Luc.7:46

Vrouw kwam bij Jezus met speciale zalfolie en zalfde Zijn voeten.

Jacobus brief zegt:

Zalf de zieken met olie voor genezing maar demonen maken ook ziek

Dus ook voor bevrijding van demonen Marc.6:13

voeten zalven voor bevrijding

Mal.4:3 Goddelozen vertreden onder je voeten = voeten kunnen worden gebruikt bij geestelijke oorlogsvoering.

Deut.11:24 Waar uw voetzool staat, kun je het land claimen

Probleem: Satan mokt altijd alles. Hij kopieert alles.

Satan gebruikt (misbruikt) dit ook in "demonenland". Schoenen uit in de tempels, etc.

Mozes moest dit ook van God doen. Want je staat op Heilige grond.

Waarom? Omdat Mozes voorbereid moest worden (gezalfd) om het beloofde land in te nemen. Plus alle uitdagingen het hoofd kon bieden.

Duivel laat dit doen op "demonenland".

Satan wil dat je dit ook doet, zodat hij je ook kan "zalven" met zijn demonenspul.

Kijk maar wat er bij Isebel overbleef. Hoofd, handen, voeten => allen demonisch bezet.

Psalm 119:59 Voeten keren naar Gods getuigenissen.

Psalm 119:101 Weerhoud voeten van boze wegen. Opdat ik Gods woord houden kan.

Het boze achterna lopen, zorgt voor het tegenovergestelde.

Het boze nalopen zorgt ervoor dat het boze in je leven zich gaat openbaren.

Dank God dat er bevrijding mogelijk is.

Ex.30:21 Was je voeten voordat je de tempel van God binnengaat.

Anders kun je zelfs een doods vloek ontvangen en dood neervallen. Wanneer je binnengaat met verontreinigde voeten. *Interessant!!!*

Ex.40:31 Mozes, Aaron en zonen wassen hun handen en voeten.

Toen onder de wet in het zichtbare.

Nu onder de wet van heiligheid. Nog steeds een geestelijke kant aan het verhaal ==> Geestelijk wassen

Kijk naar Jezus die de voeten wast. Petrus zegt: nee ik niet. Jezus zegt: niet, dan heb je ook geen deel aan mij. Toen Petrus: ok, maar dan ook mijn handen. (Joh. 13:6-10 Voetwassing)

Ze reinigden voeten in het OT en in het NT.

Het gaat niet om religieus gedoe om te laten zien hoe nederig je bent, maar om geestelijke zaken.

Aaronitische zalving: rechter oor, rechter duim, rechter teen. (Lev.8:24)

Zonder grote teen is het moeilijk lopen. Geen balans

Joh.13:14 Anderen de voeten wassen.

Gaat niet om een schaal met water om te wassen.

Joh.20:12 Twee engelen - één aan het hoofd

- één aan het voeteneinde

Engelen hadden een speciale opdracht om deze twee gebieden te bewaken zolang Jezus in de hel was om te prediken aan de gevallen engelen en de gevangenen.

Ezech.25:6

Laten we kijken naar problemen in de voeten.

Je handen en voeten kunnen worden gebruikt bij het bespotten van God. (bijv. ook bij indianendans of stammendansen, etc.)

!!!!!!!Belangrijk

Ezech.34:1, 2

Brood van de kinderen Gods = bevrijding En daar voeden zij hen niet mee.

Geef ons dagelijkse brood. Is geen brood, maar

Matt.15:26 Kananese vrouw: Jezus zegt ik gooi toch niet het brood van Gods kinderen. Dit is bevrijding geen gebakken brood.

Pastors die de kudde niet voeren met "het brood", dan **weeeeee**

Er staan 74 vloeken van "wee" in de bijbel.

Hier wil je niet mee te maken hebben. Dit zijn de ergste vloeken die je maar kunt ontvangen. Gaat verder dan demonen die je wat aandoen. God zelf bemoeit zich met deze vloeken.

:3 Deze herders zijn te onderscheiden door: met mijn kerk, mijn leden, etc.

Jezus heeft alleen discipelen in Zijn gemeente, geen leden. Je kunt geen lid worden.

Het gemeste slacht gij => geen bevrijding => betekent vaak een te vroege dood

:4 = Luc.4:18 zwakke, zieke, etc.
 hardheid en geweld = geest van religie

Openb.3:16 Jezus spuugt uit wie lauw is, Zijn rebellerende gemeenten.
 Daarom is het wijs dat wij ons hier niet aan storen wanneer iemand moet spugen tijdens een bevrijding.

Paulus werd blind door Jezus => door vloek die Jezus op hem legde => wordt gedaan door onreine geest en niet anders.

Paulus vastte en bad

Jezus stuurde: Bevrijdingsprediker kwam om te bevrijden
 Geestelijke schellen vielen van Paulus ogen zegt de bijbel
 Bevrijding van Paulus!!!

Ezech.34:5 Zij werden voedsel voor de dieren (= demonen)
 Dit komt door pastors die zeggen dat je geen bevrijding nodig hebt.

:16 Jezus zoekt het verlorene en afgedwaalde terughalen, etc.

Ezech.34:28 Gedierte (demonen) niet meer verslinden. Dat is wil van God.
 Het is tijd om gereinigd te worden om uit de schaapskooi te komen en te gaan dienen.

Hand.13:51 Zij schudde het stof van hun voeten of tegen hem
 Stof= Vloeken/demonen afschudden. Bijv. van onvergevinggezindheid.

Hand.14:8 Man geen macht over zijn voeten, van moeder aan
 Dus vloeken in de voeten mogelijk
 Dus ziekte in de voeten mogelijk
 Dus zwakte in de voeten mogelijk

Dan.2:41,42 Voeten kunnen gedeeltelijk goed en slecht bevatten.
 :42 Deel sterk = goddelijkheid en deel zwak = demonisch bezet

Luc.11:34 Licht en duisternis Deel licht, deel duisternis
 Hoe meer bevrijding => hoe meer licht binnen kan komen.

Psalm 56:14 Voeten kunnen terugglijden (Engelse vertaling)

Dan.7:7 Demonische voeten ook belangrijk volgens de bijbel.
 Kunnen daar ook van alles mee doen.

Dan.7:19 Met zijn poten vertrad Gaat over demonen die vertrappen

Hebr.12:13 Spreekt van de weg van bitterheid.
 Kijk niet links, rechts, maar ga rechtdoor. Op de smalle weg is hier ook geen ruimte voor op de brede weg wel.
 Spreekt over: Geestelijke lamheid in de voeten niet over lichamelijke verlamdheid

De weg = christenen voordat zij christen genoemd werden.

Wanneer je dit nader bekijkt dan is het wanneer je van de weg afkomt door:
 Geestelijke lamheid, kom je in Satans gebied en dit leid je weg van God.
 Gevolg/ consequentie kan zijn: dat je in fysieke lamheid terecht komt.

Hoe kun je dit genezen? Door genezingsgebed en/of bevrijding.

Marc.9:45 Wanneer je voeten je de valse weg opsturen, hak ze dan af.
 Dit is de kortste weg i.p.v. het lange proces van bevrijding.
 Oplossing voor: geen zin in de lange weg van bevrijding hebt. **(grapje)**

Luc.1:79 Licht brengen aan hen die in duisternis zitten voeten.
 Voeten kunnen dus door goede of slechte bestuurd worden, afhankelijk
 van wie er de leiding heeft.

Deut.28:46-56/66 Geeft vloek die ervoor zorgt dat je voeten nooit rust zullen
 Vinden. Geen rust voor de ziel van je voeten.

Rom.13:15 Voeten zijn snel om bloed te vergieten.
 Dus: Geestelijk moord kan op je voeten zitten.
 Wraak in de voeten is ook mogelijk. Wanneer je anderen najaagt
 om wraak te nemen.
 Geestelijk bloed op je voeten.

Job 13:27 Voeten in het blok zet. Kan dus ook geestelijk gebeuren. Dat is wat hier staat.
(lezen uit Ampl.bible)
 Betekent: wanneer je bijv. in **occulte tempel** geweest bent, kan de
 demon een **merkteken op de hiel zetten**.

Job 18:8,9 **voeten raken in een net en in een klem**. Zoals bij dieren vangen.

Jer.14:10 **Omzwerven en vagebond** --> Kain. Je voeten kunnen dit bewerken.
 Spreekt over: Wegrennen, Angst in je voeten

Klaagl.1:13 Net voor mijn voeten

Jes.59:7 Verwoesting en verderf in de voeten kan aanwezig zijn. Omdat je
 op een boos pad loopt of gelopen hebt.

Hoogl.5:3 Ieder keer als Jezus over verontreiniging spreekt, spreekt Hij over
 een onreine geest.

Neh.9:21 De wandel met Mozes. 40 jaar geen klederen uitgedaan en geen
 zwelling van de voeten.

Deut.28:22 Zwelling in de voeten zijn hier te vinden, water vasthouden is een
 Vloek.

Deut.28:27 Huidziekten.
 Sommige huidziekten, -schimmels komen door vloeken.

Psalm 115:5-8 Dit zijn allemaal vloeken.

Vloeken die hier door afgoden worden veroorzaakt.
!!!!!! Bijv. in je huis hebben. Afgoden die je gekocht hebt.
 Omgaan met afgoden kan op al deze gebieden problemen
 veroorzaken.

:8 Afgoden maken. Ieder die op afgoden vertrouwt, krijgen al deze problemen uit
 vers 5 t/m 8.

Bidden voor bevrijding: Herroepen, verbreken en bevrijden van problemen van vers 5 t/m 8 en verder alles wat door afgoden binnen is gekomen.....

Beloften van God

Nu we gezien hebben hoeveel problemen in de voeten kunnen zitten, nu nog een paar **beloften van God**.

Luc.24:39 Ziet mijn handen en mijn voeten betast Mij en ziet.

:40 Toonde Hij zijn handen en voeten.

Satan was ervan overtuigd dat door het aan het kruis nagelen van Jezus aan handen en voeten, hij Hem had overwonnen.

Maar Jezus kwam terug, liet zijn handen en voeten zien en dat de nagels/ spijkers verwijderd waren.

De gebondenheid was verwijderd. Satan was dus niet in de positie om hem gevangen te houden.

Daardoor kunnen wij ook volledig vrij worden en hoeven wij niet meer gevangen te blijven/ zijn.

Hab.3:19 Treden op mijn hoogten Hoogten zijn de hoogste demonische gebieden, maar de Heer zegt dat we daarop kunnen treden en het in het bezit nemen.

Wist je dat David is gezalfd op zo'n hoge plaats.

Rom.10:15 Je voeten kunnen mooi gemaakt zijn in de Geest.

Je voeten kunnen gezalfd zijn en anderen helpen.

Jes.52:7 Idem

Het Evangelie van god te doen kan je voeten mooi maken.